

## Leven en/of Dood - Polariteiten ontmoeten elkaar

### Een 3-daagse tentoonstelling over de kwetsbaarheid van het leven en de kwetsbaarheid van mens-zijn

Onze samenleving gaat onwennig om met de grenservaring van de dood. Men besteedt het eerder professioneel uit en aan rouwen wordt amper tijd gegund. Deze tentoonstelling en dit totaalspektakel biedt een artistieke reis en is een uitnodiging om stil te vallen en je te laten raken door het existentiële en kwetsbare thema van leven en dood. Beide zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ze elk hun waarde. Geen leven zonder dood, geen dood zonder leven...

*“Kan onze cultuur en samenleving het afscheid nemen, het sterven en de dood opnieuw, anders, op een waardige manier en dichterbij de mens brengen? Kan daardoor een waardevol leven in balans worden gebracht met een waardevol sterven?”*

Dit beziend project heeft aandacht voor:

- ❖ Stilstaan bij de dood, is het leven zien zoals het is.
- ❖ Dankbaarheid voor wat is en het eren van hen die wij missen.
- ❖ Mensen verbinden.
- ❖ Via verschillende artistieke mediums mensen op verschillende manieren raken. Creativiteit en kunst maken deel uit van ons zijn.
- ❖ Samen kwetsbaarheid delen, bekrachtigt ons en ondersteunt.
- ❖ De openheid voor elkaars beleving, overtuiging en cultuur is verrassend en verrijkend.
- ❖ Levensomstandigheden of gebeurtenissen kunnen ons tot een kwetsbare groep doen behoren. Wij zijn kwetsbaar en niet onfeilbaar.

*“Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademen als een gemeenschappelijk doel, dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met andere mensen verbindt. De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt, maar dat men samen in dezelfde richting kijkt.”*

(Antoine de Saint-Exupéry)

**Leven en/of Dood - Polariteiten ontmoeten elkaar**

**Een 3-daagse tentoonstelling over de kwetsbaarheid van het leven  
en de kwetsbaarheid van mens-zijn**

Wanneer: 28, 29 en 30 september 2018

Waar: Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43, 9000 Gent

Organisator: Catherine Delneste

Voor méér informatie omtrent de kunstenaars, het programma en de inschrijvingen:  
[www.levenenofdood.be](http://www.levenenofdood.be)

Deze tentoonstelling wordt ondersteund door:

Partners: Palliatieve Zorg Gent-Eeklo  
Museum Dr.Guislain - Gent

Logistieke steun en samenwerkingen: De Buren van de Abdij - Gent  
De Centrale - Gent

Samenwerking: Het Huis van Alijn - Gent

Morele Steun: Alexander Verstaen, Johan Maes, Dirk De Wachter, Claire Vanden Abbeele, Rik Selleslaghs (Directeur OZ), Kristin Vanschoubroek (vzw Laverna), Lieve Thienpont (Vonkel/LEIF-punt Gent), vzw Missing You, Manu Keirse, De Mens Nu Gent, vzw Timotheus Antwerpen (Philippe Vandevorst).

Sponsor: Stad Gent